

Negentiendaagsfeest van Namen

Gebed

Glorie zij U, o God, voor Uw manifestatie van liefde tot de mensheid. O Gij, Die ons Leven en Licht zijt, leid Uw dienaren op Uw weg en maak ons rijk in U en vrij van alles buiten U.

O God, leer ons Uw een-zijn en schenk ons besef van Uw eenheid, opdat wij niemand buiten U zullen zien. Gij zijt de Genadige en de Schenker van weldaden! O God, schep in het hart van Uw geliefden het vuur van Uw liefde, opdat het de gedachte aan alles buiten U vertere.

Openbaar ons, o God, Uw verheven eeuwigheid; dat Gij eeuwig waart en eeuwig zijn zult en dat er geen God is buiten U. Waarlijk, in U zullen wij rust en sterkte vinden.

Baha'u'llah

Gebed

O mijn God! O mijn God! Glorie zij U daar Gij mij hebt bevestigd in het belijden van Uw één-zijn, mij hebt aangetrokken tot het woord van Uw enig-zijn, in vlam hebt gezet met het vuur van Uw liefde en mij vervuld hebt van het U noemen en het dienen van Uw vrienden en dienaressen. O Heer, help mij deemoedig en nederig te zijn en sterk mij om mijzelf los te maken van alle dingen en mij vast te houden aan de zoom van de mantel van Uw glorie, zodat mijn hart vervuld mag worden van Uw liefde en er geen ruimte meer is voor liefde voor de wereld en gehechtheid aan haar eigenschappen. O God! Heilig mij van alles buiten U, zuiver mij van het droesem van zonden en overtredingen en laat mij een geestelijk hart en geweten krijgen. Gij zijt waarlijk barmhartig, en Gij zijt waarlijk de Edelmoedigste, Wiens hulp door allen wordt ingeroepen.

'Abdu'l-Bahá

Bloemlezing uit de Geschriften van Baha'u'llah

CXXIV. Hoe wonderbaar is de eenheid van de levende, de eeuwige God - een eenheid welke boven alle begrenzings verheven is en het begrip van al het geschapene te boven gaat! Hij heeft eeuwiglijk in Zijn ontoegankelijk verblijf van heiligheid en heerlijkheid gewoond en zal tot in eeuwigheid op de hoogten van Zijn onafhankelijke soevereiniteit en grootheid tronen. Hoe verheven is Zijn onaantastbaar Wezen, hoe volkomen onafhankelijk van de kennis van al het geschapene. Hoe onmetelijk verheven zal Hij boven de lofprijzing van alle bewoners van hemel en aarde blijven! Uit de verheven bron en uit het wezen van Zijn gunst en milddadigheid heeft Hij ieder geschapen ding een teken van Zijn kennis toevertrouwd, opdat aan geen van Zijn schepselen zijn aandeel onthouden worden om naar vermogen en rang deze kennis weer te geven. Dit teken is de spiegel van Zijn schoonheid in de wereld der schepping. Hoe groter de inspanning is om deze sublieme en edele spiegel te verfijnen, des te zuiverder zal hij de heerlijkheid der namen en eigenschappen van God weergeven en de wonderen van Zijn tekenen en kennis openbaren. Al het geschapene zal in staat worden gesteld (zo groot is deze weerspiegelende kracht) de mogelijkheden van zijn voorbeschikte staat te openbaren, zijn ontvankelijkheid en zijn begrenzings te erkennen en van de waarheid te getuigen: "Hij, waarlijk, is God; er is geen God buiten Hem"

O MENSENZOON!

Verheerlijk Mijn zaak, dat Ik u de geheimenissen van Mijn grootheid kan openbaren en u met het licht van eeuwigheid kan verlichten.

O MENSENZOON!

Verootmoedig u voor Mij, dat Ik genadig tot u kan komen. Verhef u voor de zege van Mijn zaak om nog op aarde de overwinning te behalen.

O ZOON VAN HET BESTAAN!

Maak melding van Mij op Mijn aarde, dat Ik in Mijn hemel u kan gedenken. Aldus zullen Mijn ogen en de uwe worden vertroost